

Reseberättelse: Stavanger

WOW, det är ett utav de första orden som kommer upp när jag tänker på min avslutade utbytestermin i Stavanger, Norge. Många ansåg att det var underligt att åka på utbytestermin till Norge, men jag har verkligen haft en bra tid i grannlandet. Allt blir vad man gör det till, och oavsett vart man åker så får man nya erfarenheter med sig.

En utav anledningarna varför jag ansökte till Universitetet i Stavanger var delvis för att uppleva hur deras universitet fungerar samt att studera på norska och engelska. Ännu ett argument till att studera i Stavanger, var för att uppleva dess fantastiska natur samt stillsamma kultur. Så jag tänkte att det var perfekt att slå två flugor i en smäll. Resultatet blev att jag fick allt jag ville, och mycket mera. I kombination att jag och min klasskompis Emelie gick ”på tur” dvs. långa promenader varje dag, så studerade vi följande tre kurser:

- Investering och finansiering: handlade om hur företag tänker när de skall investera i nya anläggningar, så som maskiner och byggnader. Denna kurs förelästes nästintill enbart på norska högskolan, och väldigt få på andra utbildningar runtom i Norge.
- Organisationskommunikation: handlade om hur viktigt kommunikation är i organisationer. Kommunikation är nyckeln för framgång och för att anställda på företaget skall vara uppdaterade om vad som sker på arbetsplatsen.
- Strategisk Human Resource Management: handlade om HR generellt. Hur företaget ser på sina medarbetares hälsa, tankegången vid rekrytering samt vilka lagar och bestämmelser som påverkar företaget och dess personal.

I kombination med studierna så umgicks vi med våra vänner i Stavanger, både utbytestudenter men även norrmän. Anledningen till varför vi tillbringade mer tid med norrmän var för att när vi anlände till Stavanger, så deltog vi i en ”fadderuke” dvs. nollning där det enbart bestod av 90 procent norrmän. Dessa vänner umgicks vi med utöver våra studier då Stavanger som stad hade gott om underhållning om du var student. Rädslan till en början var ifall jag inte skulle förstå språket, men med mycket träning och fråga vad ord betydde så gick norskan efter någon månad galant, vilket är ännu en lärdom. En stor utmaning, men även erfarenhet var att alla tentor skrev i slutet av terminen, vilket är något helt annorlunda vad jag är van vid. Det var väldigt ansträngande och mycket att plugga de sista månaderna, men det gick. En lärdom jag tar med mig var att jag behövde fysisk träning varje dag som förbättrade min studieteknik. Detta var inget jag reflekterat över innan, men som blev tydligare där uppe.

Om jag tänker tillbaka, så minns jag att förberedelserna för just Universitetet i Stavanger var relativt få i jämförelse om du åker utanför de skandinaviska länderna. Självkänt var det mycket att förbereda genom att hitta matchande kurser samt information om universitetet, men det behövdes inget visum eller begäran av nytt personnummer. Boendet var något jag kunde söka genom skolan, för att få ett boende på Campus, men jag och Emelie sökte på Finn.no som är motsvarade blocket i Sverige, där vi hittade en lägenhet mitt i centrala Stavanger.

Nu när jag tänker tillbaka på min genomförda utbytestermin, så inser jag att jag fått med mig många erfarenheter hem. Jag har fått en insikt i vad jag eventuellt vill arbeta med sen efter min kandidatutbildning, med hjälp av de kurserna jag läst i Stavanger. Men den starkaste och mest tydliga erfarenheten är att jag har blivit mer självständig. Jag tycker att jag hanterar oväntade situationer bättre för jag har utsatts för flera provningar under terminens gång. Ett

exempel var i början i Stavanger, där hela skolsystemet var olikt vårt system i Lund, vilket gjorde att jag fick lösa mycket själv och inte vara rädd för att ta för mig. Jag har även lärt mig mer att ta hand om mig själv. Utifrån dessa nya situationer i Stavanger känner jag att jag har utvecklats och är mer självständig nu än innan jag åkte på utbytetermin. Så tack Lunds Universitet för möjligheten och tack mig själv för jag vågade göra detta.

Mitt bästa tips och råd till andra studenter som överväger att åka på utbytetermin är: gör det. Det är värt det, du får med dig mycket mer än du tror. Oavsett vilket land du väljer att studera i, så fyller du din "resväska" med nya erfarenheter, om dig själv, om andra och om ett nytt land. Så varför inte, testa! Du kommer inte ångra det ☺

Hoppas du tyckte min reseberättelse var intressant och givande!

Varma Hälsningar
Isabelle, ht17