

Hej!

Jag sökte till Portugal, Lissabon och ISCTE Business School för att jag ville åka till ett europeiskt land där vädret var varmt och skönt hela perioden. I mitt övervägande var även att det skulle vara en skola som gav hög kvalitet och ett språk som jag var nyfiken på.

Min upplevelse av upplägget på ISCTE var att det var något ovanligt att läsa fem kurser parallellt, alla kurser har liknande upplägg vilket gör att grupparbete och tentor kommer ungefär samtidigt. Detta gjorde att det var en hel del hektiska perioder, så mitt tips är att plugga i god tid för att inte komma back. En fördel är att vi inte behövde köpa några böcker alls utan alla böcker finns på skolans bibliotek och resten är elektroniska dokument. En del kurser höll samma kvalitet som hemma medan andra var något sämre. Vad gäller skriftliga arbeten så är vi skolade att skriva mer akademiskt än vad de flesta andra studenter som var där, vilket gör att det krockar en del när man ska skriva grupparbeten. Men en lärdom är att det är mycket intressant att diskutera globala problem med personer som bor i andra delar av världen, vi upplever allt olika och har olika erfarenheter!

Skolan ligger väldigt nära flygplatsen och flygplanen flyger precis ovanför taket på skolan vilket var ganska störigt från början men man vänjer sig, likaså vänjer man sig med de varma klassrummen. Vi hade turen att ha varmt hela terminen, i nov-jan var det fortfarande mellan 15-20 grader.

Jag har troligtvis haft en speciell utbytestermi i den mening att jag åkte tillsammans med min man och min treåriga son. När min man inte kunde vara där så hade jag släktingar som kom ner och passade sonen medan jag var i skolan. Min ambition har därmed inte varit leva det klassiska "Erasmuslivet" med dagligt festande och Erasmus resor utan har varit på mer barnvänliga resor och utflykter, vilket har varit en fantastisk upplevelse! Att komma bort från vardagen hemma i Sverige och få nya erfarenheter och träffa nya människor har varit väldigt givande. Men för den som är intresserad av det klassiska "studentlivet" så är det en enorm gemenskap och massvis med billiga resor och aktiviteter som arrangeras av Erasmus, du kommer att få all information när du kommer fram till skolan.

Boende bokade jag ca 6 månader innan vi åkte, via www.homeaway.com. Det fungerade hur bra som helst! Då jag hade min familj med mig så ville vi inte bo på studenthem utan en egen lägenhet som var lite större. Lägenheten låg bara 5 min promenad från skolan, vilket var smidigt då bussarna inte är så pålitliga i Lissabon.

Jag hade även turen att komma in på ISCTE tillsammans med min kursare Emelie från min klass i Sverige och det upplevde jag var väldigt givande. Vi kunde diskutera det vi läste i Portugal och jämföra med Sverige och även åka iväg på äventyr ihop 😊

Det var en hel del att tänka på med ansökan till universitetet, kolla upp kurser, dokument som ska skickas in osv. men vår studievägledare på Campus i Helsingborg har varit väldigt hjälpsam och påmint oss om det mesta. I Lissabon fungerar inte allt som hemma och tempot när man ska ordna något är väldigt segt och inte alls så noga som i Sverige. Dom har mycket märkliga regler och ligger några decennier efter oss i utvecklingen upplevde jag men det var charmigt på något vis 😊

Rekommenderar verkligen att åka iväg på utbytestermi!!

/ Marie, ht16