

Reseberättelse Saga, ht18

International College of Management, Sydney

Mitt namn är Saga och jag studerar kandidatprogrammet Service Management med inriktning Turism. Under höstterminen 2018 fick jag möjligheten att studera på International College of Management i Sydney, Australien och vilken upplevelse för livet det var!

Jag minns fortfarande pirret i magen när jag såg mitt namn under nomineringen på mitt drömuniversitet, förväntansfull men såklart även nervös. Ansökningen tog sin tid med en hel del papper som skulle skrivas ut, skrivas på och scannas in MEN man får ett otroligt stöd från hemuniversitet och sin internationella koordinator att de trots allt, går väldigt smidigt. När alla papper var inskickade så skickade skolan ett "Letter of Acceptance" och därefter var det dags att söka visum och boende.

Universitetet är lokaliserat på Manly vilket är en strandort bara 20 minuter med färjan från Sydney city, vilket innebär att man bor otroligt centralt men ändå utanför den stressiga storstaden. Dessutom är skolan en riktigt pampig byggnad som alla vi studenter benämnde som "slottet på kullen". Vem vill inte studera på ett slott och kanske till och med bo på slottet? Jag valde att bo på skolan främst för enkelhetens skull då man får all hjälp från ens internationella koordinator på Lunds universitet, som sköter kontakten med skolan och reserverar ett rum åt dig. Ett val som jag nu i efterhand är tacksam över, för oj vad man kom nära alla andra studenter på skolan och trots att man kommer dit utan att känna en själ tar det inte lång tid förrän man har en andra familj. När du checkar in på skolan vid anländande får du en rundtur av någon av receptionisterna som sedan visar dig till ditt rum. Dagarna som följer kommer att upptas av "Orientation Week" vilket innebär massa roliga aktiviteter på och runtomkring skolan där du har möjlighet att lära känna fler studenter på skolan.

Jag läste fyra kurser under min termin: Business Ethics, Strategic Management, Finance och managing workplace conflict. Studierna skiljer sig en del från hemma med fler lektionstimmar och generellt mer interaktiva lektioner. Det största fokuset låg på att vara involverad och aktiv

på lektionerna. Jag älskade hur undervisningen gick till och hur kurserna var uppbyggda på universitetet, jag anser att man inte bara lärde sig av kursernas innehåll utan även att kunna reflektera och argumentera mer själv inom ämnena.

Den enda nackdelen är att det finns så mycket annat kul att göra på Manly och framförallt att skolan ligger 5 minuter (!?) från stranden, vilket kräver en hel del självdisciplin för att se till att man pluggar också. Det finns alltså hur mycket som helst att göra på fritiden; fina löprundor, volleyboll, surfa, nationalparker, Zoo:n, shopping, restaurang/café besök, barer. You name it! Och vädret går inte att klaga på!

För att avrunda denna reseberättelse, kan jag inget annat än att rekommendera International College och Management och generellt att åka på en utbytetermin. Förutom lärdomarna från kurserna så lär man sig mer om livet: om sig själv och om världen. I skrivandet stund sitter jag på flygplatsen på väg hem till Sverige igen med en känsla av både glädje för att jag har fått vara med om detta äventyr men även sorg för att det nu är över. Och du har allt detta framför dig, njut av åkten!