

Mitt livs största äventyr - Min reseberättelse

Redan första terminen på Service Management fick jag veta att LU hade samarbete med International College of Management Sydney (ICMS), Australien. Jag hade bestämt mig för att jag ville utomlands på en utbytestermin och läste därför några reseberättelser där jag direkt fastnade för just ICMS. Jag tror det var kombinationen av att det kändes häftigt, proffsigt (jag menar, vilket universitet har krav på business attire) och att det låg i Sydney med bara fem minuters promenad till stranden som var avgörande faktorer för mig. Att ICMS också är ett litet slott och du har möjlighet att plugga, bo, äta och träna under samma tak kändes för bra för att vara sant. ICMS är något utöver det vanliga, utan överdrift!

Jag skulle ljuga om jag sa att ansökningsprocessen var enkel. Själva ansökan till ICMS, såsom kursvalen och boendeansökan, var relativt tidskrävande. Men eftersom jag hade allt framför mig var det aldrig jobbigt, utan det gjorde mig bara om möjligt mer motiverad inför flytten. Det som var jobbigast var själva visumansökan. Det är en extremt omfattande process och tog väldigt många timmar att få ihop, framförallt eftersom jag inte ville riskera att slarva då det kunde ha resulterat i avslag. Dock fick jag mitt visum på mindre än tolv timmar efter att jag skickade iväg det, en lättnad jag fick det bekräftat så pass snabbt.

Jag valde att bo on-campus i ett singelrum och har inte ångrat mig en sekund. Du spenderar i stort sett alla vakna timmar med studenter och vänner på ICMS, så att kunna ha några minuter ensam var för min del uppskattat och välbehövligt. Hyran är hög, men med tanke på att alla måltider är inkluderade i det priset plus att du har alla klassrum två våningar ner och, kanske viktigast av allt, gemenskapen som du får på grund av det är värt varenda krona. Kurserna jag läste var intressanta och jag har verkligen med mig så mycket ny erfarenhet, kunskap och insikter jag inte hade fått om jag valt att stanna hemma. Det är ett helt annat upplägg än vad vi är vana med på LU. Du har ett schema som ser likadant hela terminen där jag hade turen att endast vara schemalagd tisdagar, onsdagar och torsdagar. Det innebar att jag alltid var mer eller mindre långledig och kunde nyttja den tiden för egna studier, weekendresor och att bara leva i den australienska kulturen till fullo. Du läser alla fyra kurser parallellt, vilket också är en liten omställning att vänja sig vid. Det var alltid tre-timmars lektioner, där 75% oftast är en "traditionell" föreläsning och resterande del går åt till tutorials där det antingen är case som ska lösas och diskuteras eller så ägnas tid åt grupparbeten.

Det bästa för mig under min termin var alla nya vänner jag träffade världen över och min egna, personliga resa. Jag har lärt mig enormt mycket, inte bara kunskaps- och skolmässigt, utan även om andra kulturer och framförallt om mig själv. Jag har växt som person på ett sätt jag inte trodde var möjligt under ett halvår och denna resa har utan tvekan varit det häftigaste, roligaste och minnesvärda jag någonsin gjort - för det är jag förevigt tacksam över.

Mitt bästa råd är bara - ÅK!!! Tveka inte, sätt dig på planet och kör ditt race oavsett vart i världen du hamnar. Det värsta som kan hända är att du längtar tillbaka och reser hem igen, men ge det åtminstone en chans för annars finns risken att du ångrar dig resten av livet.

Jag hade kunnat göra om detta tusen gånger om och jag längtar verkligen tillbaka till livet där varenda dag!

// Rebecca, ht17