

Felicia Noreskär
Service management

Lissabon - Min bästa tid under mina universitetsstudier

Jag visste inte mycket om Lissabon när jag sökte in till universitet ISCTE, men jag hade en stark önskan redan innan jag började mina universitetsstudier att plugga en termin utomlands. Denna termin har varit den bästa under min studietid och gett mig mer än vad jag hoppades på. Helt ärligt så sökte jag in till fem universitet, för jag ville vara säker på att komma iväg. Mitt första tips är därmed att sök till så många platser möjligt för jag har aldrig hört en enda person ångra en utlandstermin, tvärtom!

En god idé är gå med i olika Facebook-sidor som verkar relevanta för det utbytet du ska på. Där kan du hitta tips om boende och komma i kontakt med andra studenter som ska läsa på samma universitet. Jag själv sökte på Erasmus Lisbon. Angående boendet så rekommenderar jag att höra sig för vilka områden som är populära för studenter. Jag bodde i Saldanha, vilket är ett populärt studentområde som ligger mitt emellan skolan och staden. För mig var detta läget perfekt eftersom jag hade gångavstånd, särskilt med tanke på att i Lissabon är det strejk i tunnelbanan minst en gång i månaden.

Praktiska saker att tänka på innan avresa är t. ex att låsa upp mobilen så du kan skaffa nytt simkort, säga upp abonnemang, frysa medlemskap på gym osv för att inte betala onödiga kostnader där hemma. Det kan vara bra att kolla upp hur mycket det kostar att ta ut pengar i automaten i det nya landet, jag skaffade Ica Banken innan avresa därför att med deras kort kan jag ta ut pengar utan extra kostnad.

Innan terminen startade hade vi introduction week vilket innebar aktiviteter varje dag och under den veckan fick jag många nya vänner, så ingen tvekan om den är värd att gå på. Vi fick en bra inblick i den nya kulturen då vi gick på wine and cheese tasting, welcome dinner, surfing day osv.

Studierna på ISCTE är annorlunda än Lunds universitet, men jag gillade omväxlingen. Till skillnad från Lunds universitet så läste jag fem kurser parallellt istället för bara en och jag hade lektioner varje dag. Däremot är det inte lika mycket att plugga hemma under terminens gång eftersom det mesta lärde vi oss i skolan under lektionstid, vilket innebar mer tid att upptäcka staden och umgås med vännerna under fritiden. Den stressigaste perioden kommer i slutet av terminen på grund av final exams. Jag rekommenderar därför att börja plugga i god tid så du inte behöver sitta bänkad i hela dagarna i biblioteket under en hel vecka, vilket jag nästan gjorde.

I efterhand har jag funderat på om jag borde tagit en språkkurs i portugisiska. Anledningen till varför jag valde att inte ta den var för att jag kunde klara mig hyfsat med min spanska, men också för att jag trodde att det skulle bli för mycket plugg med 5 obligatoriska kurser plus språkkursen. Det positiva med att jag valde bort språkkursen var att jag hade mer tid över att upptäcka staden, spendera tid med alla nya vänner, åka på underbara roadtrips längs kusten och till ön Madeira. Om du tror du har tid med en språkkurs, välj den! Mina vänner som tog den tyckte det var roligt att lära sig ett nytt språk i landet de bodde i.

Mitt största råd för dig som åker utomlands är att ha som mål att omfamna den nya kulturen så mycket du bara kan. Saker jag fann irriterande i början lärde jag mig att älska, exempelvis långa väntetider, folk som alltid kommer försent. Som svensk vill vi oftast vara så effektiva som möjligt, medan portugiserna är mindre stressade och mer avslappnade. Min utlandstermin har gett mig nyttiga erfarenheter och så många goda vänner på så kort tid. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad som fick denna chans!

/Felicia Noreskär, Service Management Retail

