

Reseberättelse Anton – Beijing, Kina – Beijing Technology and Business University, ht17.

Tanken med denna text är att den skall göra ett försök i att konkretisera hur en utbytestermin kan utspela sig. Förtydliga både vilka delar som var fantastiska men samtidigt även de delar som var minst sagt utmanande under mina nästan fyra månader i Kina.

Orsaken till att jag valde att ansöka till ett universitet i Kina var att jag hade en känsla av att Kina är landet att följa i världen samtidigt som vi i Sverige inte har så bra koll på Kina. Det är något min utbytestermin bekräftade och jag är därför väldigt glad att jag valde Kina.

Själva ansökningsprocessen skötes relativt lätt men dock blev allt klart ganska sent (maj/juni) då BTBU (skolan) har sin ansökningsprocess schemalagd sent. Både bostad och visum skötes även det lätt. Bostad på campus ansöktes via BTBU som själva kontaktade med info och gick väldigt smidigt. Visum kan man välja att skicka in till Kinesiska ambassaden i Göteborg eller lämna in själv på samma ställe (något billigare att lämna in personligen).

Jag känner personligen retrospektivt att det finns få länder som passar bättre för en utbytestermin än Kina. Men varför inte börja i andra ändan och ta upp de negativa eller svårigheter som kommer med en flytt till Kina. Det första är definitivt språket, engelskan är inget som gemene kines behärskar speciellt bra och det skapar såklart en mängd dagliga bekymmer (som dock till 99% löser sig genom gester och korta kinesiska fraser). Det andra är antalet människor, detta är något att älska eller hata men det är minst sagt en stor skillnad från Sverige. I Beijing bor mellan 20 och 25 miljoner människor vilket sätter extrema krav på kollektivtrafik, stadsplanering etc. och jag måste erkänna att det inte går att göra annat än att imponeras av hur Beijing har skött dessa bitar (ett utmärkt tips är besök till "Beijing Planning Exhibition Hall" där denna delen visas på ett informativt sätt). En stor skillnad mellan Beijing och andra storstäder är storleken. De flesta storstäder är "höga" med skyskrapor som definierar stadsmiljön, Beijing är en lång, bred stad och att ta sig från Campus till de olika centrumen kunde ta sin beskärda tid (trafik!). Men alternativen är utmärkta, tunnelbanan kostar mellan 3-6 kr/resa, bussen 2kr/resa och taxi mellan 13-70 kr beroende på hur långt eller kort du skall.

Själva utbildningen var annorlunda från Sverige då mycket fokus kretsade kring Kina och hur de hanterat/hanterar olika områden där. Dock måste de påpekas att detta var oerhört intressant då jag anser att Kina är ett land gemene svensk vet och förstår alldeles för lite om i jämförelse med landets status i världen. En annan ovärderlig erfarenhet var att höra hur människor från Frankrike, Holland, England, Sydkorea etc. tänker inom olika områden, oerhört viktigt och givande speciellt med tanke på den allt mer globaliserade världsbild som omkretsar oss. Det var även mycket muntliga presentationer, ett område jag anser vi i Sverige är helt okej på men att göra detta kontinuerligt och samtidigt på engelska var både utmanande, lärorikt och roligt. Det som jag kunde sakna var dock användandet av kurslitteratur då detta tyvärr allt för ofta sken med sin frånvaro vilket skapade ett smärre trovärdighetsdilemma.

Ett par tips på vägen om just du skulle åka till Kina är att nr ett öppna ett kinesiskt bankkonto och skaffa ett kinesiskt sim-kort så fort som möjligt. Detta då de i Kina har utvecklat ett

användande av mobilbetalning vi i Sverige är ljusår bakom. Användandet av mobilbetalningar i deras multifunktionella super-app, WeChat, är både roligt och enkelt och möjliggör en mer autentisk utbytetermin. Ett annat tips är att försöka hitta en vän som pratar både engelska och kinesiska då du enkelt kan få hjälp med alla eventuella problem som kan uppstå. Det tredje är att njuta och förstå vilken möjlighet och ynnest det är att få göra en sådan här resa.

Jag kan ärligt säga att den nyss passerande utbytetermin har innehållit några av mina roligaste dagar och kvällar i mitt liv och antalet "wow-ögonblick" som upplevts är så många att jag knappt kan räkna upp alla. Ha ett öppet sinne, Kina är inte Sverige, både på gott och på ont. Förvänta dig otaliga blickar från alla håll när du går på gatorna men tro mig de är inte missnöjessamma blickar utan snarare nyfikna blickar från Kinesiska individer med ett intresse och en fascination över människor från västvärlden.

// Anton